



מילים ולחן: יהושע לימוני | עיבוד והפקה מוסיקלית: יהושע לימוני ואלון ברק

יהושע לימוני מוציא סינגל חדש שנכתב לפני 12 שנים, שנכתב כשיר תודה לשליחי חב"ד ומצא את עצמו, לאחר לא מעט גלגולים, יוצא דווקא בימים הללו, הימים הקשים שאחרי שבעה באוקטובר, כשיר תודה לכל אלו שלוקחים חלק בתקופה הזו – לחיילים, לשוטרים, כיתות הכוננות, המתנדבים - כולם!

"מעולם לא פרסמתי את השיר באופן רשמי, בעיקר כי חשתי מקטלוג שיפגע ביכולת שלי להגיע לקהל רחב, שיפגע לי בקריירה, ויתרתי עליו.

כל זה השתנה בשנתיים האחרונות כשהתחלתי לשלב את השיר בהופעותיי, וראיתי למולי עיניים דומעות. נרקמה בי ההחלטה להקליט ולהוציא את השיר באופן רשמי.

'אל תוותר' היה אמור לצאת כבר מספר פעמים בעבר, אך כל הזמן נתקל בקשיים ועיכובים. קצת לפני פרוץ המלחמה אני מקבל תשובה שלילית מאחד הגופים שהיו אמורים להיות חלק מההוצאה של השיר, ויתרתי, שוב.

עם פרוץ המלחמה התחלתי להתנדב (כמו כולם), לנסות לתת את חלקי.. בתוך העשייה המבורכת הזו, עדיין לא הצלחתי למצוא את מקומי, את שליחותי העיקרית.

הרגע שבו הבנתי שכל העיכובים והקשיים עם השיר היו רק כדי להגיע אתו לנקודה הזאת בזמן, מיקד אותי על להוציא אותו בכל מחיר. השיר הזה הוא שליח לכאן ועכשיו. מהיום שהוא נכתב לפני 12 שנה, הוא יועד להיות שליח של טוב לתקופה הזאת ואז החלו גם לבוא הסימנים ובגדול.. הבנתי שהשיר הזה חייב לצאת והוא חייב לצאת כשיר תודה לכל מי שלוקח חלק, לכווולם! שיר תודה על אותם גילויים עצומים של יופי והקרבה שראינו מהחיילים, מהשוטרים, מכיתות הכוננות, מהמתנדבים, על גילוי האהבה העצום לו אנו זוכים בזכות כל כך הרבה אנשים מיוחדים בעמינו. שיר שיעורר בנו את הענווה ואת הכרת התודה והטוב.

"אז אל תוותר

קולך עוד גובר

ליבך בשמיים

סביבך שכינת אל

אל תוותר קולך עוד גודל

ליבך בשמיים

אוהב ישראל"

'אל תוותר' נבחר להוביל קמפיין גדול של בית השנטי שיצא בימים אלה למתן מעטפת שיקומית טיפולית לכל הנוער העקור של המלחמה

<https://giveback.co.il/project/77173>



לראיונות, אירוחים וכל מידע אחר:

אסף ראב תקשורת ויחסי ציבור 052-7705057 assaf@rav-pr.co.il