



פרויקט מיוחד של דודי לוי ו"אחים לחיים"

ריבוננו של עולם - תפילת זיכרון

דודי לוי-מהמוסיקאים הטובים והמוערכים במוסיקה הישראלית בפרויקט זיכרון מוסיקלי חדש

בהשתתפות-

רמי קלינשטיין, דוד דאור, עמוס תמם, ערן צור, ארז לב ארי, סי היימן, רונית שחר, טל גורדון, עומר מושקוביץ, שרה גבריאלוב, קורל ביסמוט, רותם שרעבי, יהודה סעדו, אילן דמרי, אבי ווקנין, אלעד שודלר, דודי לוי

לקראת יום הזיכרון השנה, שיהיה עצוב מתמיד, נולדה יצירה של תפילה ישראלית. התפילה מבוצעת כשירת רבים שבוקעת מעומק הנשמה ומשלבת את כל חלקי החברה שלנו. שיר זיכרון שמביא לידי ביטוי צבעים מכל גווני הקשת של המוזיקה הישראלית ומשדר אחדות בעם ובזיכרון הלאומי של נופלינו חיילנו שנפגעו וחטופינו שישובו אמן במהרה. את הפרויקט יזם, הלחין, ניהל והפיק מוזיקלית, דודי לוי, והמילים נכתבו בידי אבי רוזנבלום.

דודי: "אבי רוזנבלום, חברי הטוב והחכם ללימוד ימימה כבר כמעט 20 שנה, כתב את הטקסט המופלא הזה לפני שנתיים, קצת אחרי יום הזיכרון 2022. השפה שפת תפילה כאילו נכתב לפני מאות ואלפי שנים אבל היחס לשכול היה חדש. לא רק האובדן והכאב הקשה מנשוא אלא גם האור שהם משאירים לנו אחריהם, אלו שאיבדו את החיים לצד אלו שחיים ביננו אבל נשמתם נשארה בשדה הקרב. עבורי הטקסט חיבר בין היהדות לישראליות בין העתיק לבין ימינו אנו ובעיקר שידר לי אחדות והסביר לי כמה גדול הדומה ביננו מהשונה. כמה הדעות שאנחנו מחזיקים ומוכנים בשבילם לעבור את הכלים, הם לא בהכרח החיים עצמם. היה ברור לי שהטקסט צריך להיות מולחן כתפילה, כאילו הולחנה ממזמן. וכמו בתפילה צריכים לשיר אותו הרבה אנשים יחד, שירת רבים אשר מאחדת את כל הגוונים ויוצרת הדהוד גדול של כאב ותקוה ששזורות אחת בשניה."

דודי החל לפנות לאומנים שקרובים אליו וכאלו שפחות, מוכרים וידועים לצד חדשים. את רותם שרעבי פגש באחת מעשרות ההופעות הרבות שעשה אחרי ה 7/10, בעצרת שהשתתף בה למען יוסי ואלי שרעבי, בני משפחתה שנחטפו מקיבוץ בארי. גם רותם שרה בעצרת, קולה העמוק כבש את ליבו ומיד הציע לה להשתתף בפרויקט. יוסי נרצח, אלי עדיין בעזה.

"אני רוצה להודות לעמותת אחים לחיים שעוסקת בעבודת קודש ועוזרת לנפגעי מלחמה לחזור ולהשתלב בחיים. שיתוף הפעולה איתם אפשר לפרויקט לצאת לאור. רוצה להודות גם למפעל הפיס ולפדרציה הישראלית של ניו יורק שתמכו בפרויקט, וכמובן לחברי המוזקאים. כולם ראו בשיר את שרואות עיניי - שאיפה וקריאה לאחדות למרות ובזכות ההבדלים ביננו."